

Tale ved Sankt Hans – As Hedegård 23. juni 2019.

Lene Tingleff, byrådsmedlem og formand for teknisk udvalg i Hedensted Kommune

Mange tak for invitationen til at holde båltalen her i As Hedegård i aften.

Overalt i landet samles nu børn og voksne, unge og gamle, for at nyde bålet, se på flammerne og hylde vores dejlige land med Drachmanns smukke midsommervise.

Jeg oplever det som en rigtig dansk aften, og jeg glæder mig over at være en del af idyllen.

Og bålet, som vil lige om lidt tænder, indfanger det hele. Glæden, kraften, lyset og håbet. Det varmer og lyser op i midsommernatten.

Det er jo netop på denne tid, vores land tager sig bedst ud: De lyse nætter, blomster i mange farver, de smukke bøgeskove og de indbydende strande.

Ja, Danmark er skøn om sommeren. De fleste føler nok, ligesom jeg, at det er en kernedansk tradition, som vi her fejrer.

Hvorfor mødes vi egentlig?

Sankt Hans aften er en begivenhed, som gennem århundreder har samlet folk. Oprindeligt for med bålets flammer at jage onde ånder væk fra marken, så jorden blev frugtbar.

Det var dengang folk troede, at der netop denne aften var heksesamling på Bloksbjerg.

Den tid er for længst forbi, men vi mødes fortsat Sankt Hans aften. Hvorfor nu det, kunne man spørge?

Svaret gemmer sig efter min mening i første vers af Drachmanns midsommervise, som vi synger i aften. "Vi elsker vort land". Så enkelt er det - og så kort kan det siges. Det er vel i virkeligheden dét, der får os til at mødes på tværs af dagligdagens skel for at fejre sommeren og prise vort land.

Dannebrog 800 år

Stoltheden og glæden ved det danske blev i høj grad også markeret den 3. juni på Valdemarsdag, hvor Dannebrog havde 800 års fødselsdag. Det blev markeret landet

over og også i Hedensted, hvor jeg havde æren af at være fanebærer sammen med byrådsmedlem Birgit Jakobsen. En helt ny og uvant titel for os begge.

Hedensted Kommune fik sidste år foræret en fane af Danmarks Samfundet i anledning af, at byrådet vedtog en veteranpolitik.

Det gjorde vi, fordi vi gerne vil sætte fokus på de krigsveteraner, der er bosiddende i Hedensted Kommune og sende et signal om, at byrådet anerkender den vigtige indsats, de udsendte har ydet for det danske samfund.

Vores håb er, at veteranpolitikken kan være et redskab til at signalere forståelse og vilje til, at vi gør en indsats for at veteranerne og deres pårørende får et så godt liv som muligt – med de ar på sjæl og krop, de måske har fået i krigen.

Det har vi i byrådet været enige om at sætte fokus på, og fanen pryder nu i byrådssalen, når vi holder møde.

Jeg havde faktisk aldrig set mig selv som fanebærer, men jeg må indrømme, at jeg rankede ryggen og følte mig stolt, da jeg gik med Dannebrog gennem Hedensteds gader på Valdemarsdag.

Affaldsstation

Og nu til noget helt andet og lidt mere jordnært.

I februar havde jeg sammen med Steen Christensen fornøjelsen af at indvie jeres affaldsstation her i As Hedegård. Selv om det foregik i øsende regnvejr, var det en rigtig god begivenhed. Ikke kun fordi vi fik pølser og øl på en god fredag eftermiddag, men også fordi man kunne mærke et sammenhold om en vigtig sag.

For det er jo en super god og vigtig sag, at vi skal have styr på vores affaldsmængder her i Danmark, her i Hedensted Kommune – og her i As Hedegård. Vi skal gøre det let at sortere og genbruge vores affald.

Efter to overståede valg her i foråret er ingen vist i tvivl om, at klima og miljø står højt på den politiske dagsorden. Det her med affaldssortering, det er en af de indsatser, jeg kan se giver rigtig god mening. Danmark er jo et af de lande, der producerer mest husstandsaffald pr. indbygger, og det skal vi have mere styr på.

As Hedegård går foran her i kommunen i forhold til at sortere affald til gavn for klima og miljø. I er gået ind i en central fælles løsning, og det betyder, at der ikke skal køre flere store lastbiler rundt på de små veje. Det betyder også, at vi får

mindre affald til forbrænding og at vi i stedet får det ud i de fraktioner, hvor det kan genanvendes. I sidste ende kan der også være god økonomi i den øgede sortering, fordi vi kan sælge det sorterede affald.

Projektet er blevet til i et samarbejde med ejerforening, sommerhusforening og kommune, og der har været en rigtig god dialog om det.

Og nu er der så gået nogle måneder og det er blevet midsommer. Områdets beboere og Hedensted Kommune har gjort sig nogle erfaringer med projektet, og der er blevet justeret og rettet til med hensyn til tømninger og driften af stationen.

Det var også dét, der var meningen – der skulle gøres nogle erfaringer, og de skal tages med, når vi her efter sommerferien skal til at arbejde med nye løsninger til affaldssortering i en ny affaldsplan, hvor der bliver et stort fokus på øget sortering og genanvendelse.

Så mange tak, As Hedegård, fordi I har kastet jer ud i det her projekt med positiv energi og viljen til at gå nye veje.

Pas godt på tiden

Forleden læste jeg et indlæg af B.S. Christiansen, der gjorde indtryk på mig – og gav inspiration til min tale her i aften.

Det var om tiden. Tiden, som er det mest kostbare, vi mennesker har. Livet har lært os, at det meste kan vindes tilbage: Materielle goder, job og meget andet. Men noget, vi aldrig får retur, er tiden. Og derfor skal vi bruge hvert eneste øjeblik med omtanke.

Vi skal tænke på, at det vi gør, skal give mening. At vi skal gøre os umage med at få det bedste ud af den største gave, vi nogensinde får. Nemlig livet. Samtidig skal vi blive bedre til at slippe det, som ikke giver mening.

De ting i tilværelsen, som vi ikke kan gøre noget ved og ikke kan ændre på, skal vi ikke bruge tid på at spekulere over. Dem skal vi slippe. På den måde kan vi frigøre energi til det, der er væsentligt. De gøremål, hvor vi har indflydelse og kan gøre en forskel.

Det lyder så let. Det ved vi alle, at det ikke altid er. Men vigtigt, det er det.

Det er også vigtigt at have fokus på taknemmelighed. Taknemmelighed til familie og venner - og taknemmelighed over et godt helbred, hvis vi er så heldige.

Det er vigtigt at være taknemmelig over hverdagens mange små positive ting, lige fra smagen af en god kop kaffe, en sød hilsen fra en god ven, et smil og et klap på skuldrene.

Og når vi opholder os i naturen, her er der også meget at være taknemmelig for. Hvor stort et mirakel en mælkebøtte eller et blomstrende æbletræ i virkeligheden er. En smuk rose og fuglenes skønne sang, som lige nu kulminerer.

Et taknemmeligt grundsynspunkt spreder positiv stemning og glæde som ringe i vandet. Det var gode budskaber fra B. S. Christiansen, som jeg tror, vi har brug for at blive mindet om - og som jeg fik lyst til at tage med her i aften.

Nutidens hekse

Tilbage til Sankt Hansbålet med heksen på toppen.

Dét med at brænde hekse på bålet Sankt Hans aften er egentlig en lidt besynderlig skik. For ved at gøre det, mindes vi jo noget, som er sket i virkelighedens verden.

Vi har brændt ægte levende kvinder, som vi kaldte hekse, af på bålet. Det vurderes, at flere hundrede kvinder blev brændt på bålet som hekse. Heksejagt var engang den barske virkelighed.

Men ingen blev mere lykkelig ved at få heksene brændt af. Vi mennesker bliver ikke lykkeligere ved at vælge os syndebukke og så skille os af med dem, der er anderledes. Tværtimod.

Respekt for hinanden

Jeg vil slutte af med at sige, at Sankt Hans-bålet med heksen på toppen for mig er et symbol på - og et håb om - at vi kan blive klogere.

Hvis vi skal vise, at vi har lært noget af historien og af hekseafbrændingerne, så bliver vi nødt til alle, hver især, at bestræbe os på at skabe et samfund, hvor der er plads til mennesker, der måske er lidt anderledes.

Og ikke mindst. Vi skal give plads til hinanden. Og vi skal give plads til hinandens meninger og holdninger. Også selv om det kan være svært.

Det er jo netop dét, der kendetegner vores samfund og demokrati. At vi har ret til at ytre os og sige sin mening. Det må vi aldrig give køb på.

Om lidt skal bålet tændes, og lad os samtidig tænde håbet for, at vi mennesker kan blive lidt bedre til at acceptere hinanden, som vi er. Og for at vi alle sammen passer godt på tiden og bruger hvert eneste øjeblik med omtanke.

Jeg vil ønske Jer alle en fortsat smuk aften og en dejlig sommer.