

24.06.23

Båltale af Niels Rasmussen hus nr.96

Da jeg blev spurgt om jeg ville holde en båltale her i aften, overvejede jeg det lidt, for min erfaring er, at det er svært at være båltaler.

En udfordring er - hvad skal man sige noget om. Hvad kan interessere.

Kunne sige noget om traditioner omkring Skt. Hans.

Der er mange traditioner forbundet med Skt. Hans.

En af dem er at sende en heks afsted. Slipper vi for i aften.
Ikke til at finde ud af om det hedder en heks, en heksemand, eller en hekseperson

Tage bare en kagemand, en kagekone - nej der er en kageperson.

Og så er det der med hækken. Skal hækken være klippet før Skt. Hans ?

Ja siger nogen. Andre siger, at navnlig blomsterne hække skal afblomstre inden klipning

Da vi ellers ødelægger biodiversiteten og dermed ødelægger livet for mange insekter.

Selv klipper jeg hækken, når jeg synes den trænger.

Nå men tilbage til aftenen her,
Valgt et tema, jeg altid selv har været en del af, nemlig frivillighed.

Starte med at
rose bestyrelsen for arrangementet og at man så hurtigt efter at afbrændingsforbuddet blev besluttet i mandags

så lige finder et helt nyt koncept at afholde Skt. hans aften på.

Det bekræfter det indlæg, jeg havde besluttet at sige lidt om i aften,

at vi alle på en eller anden måde er afhængig af frivillighed.

At der er nogle ildsjæle, frivillige, som vil gøre et stykke arbejde for andre.

Blev så fri for at samle sammen til bålet, men der er telt højtaleranlæg, der er pølser, øl, sodavand og til generalforsamlingen og til generalforsamlingen og teltfesten i morgen, er der stillet telt op, der er sørget for borde og stole og lur mig om ikke også der er tænkt på en hel masse andet.

Kommer det lige af sig selv. Nej. heldigvis må vi love for, at vi har gode frivillige også her i As Hedegård.

Og når jeg sådan tænker tilbage på de 21 år vi snart har boet i As Hedegård, kan jeg ikke mindes, at der på noget tidspunkt har manglet en bestyrelse. Der har

været udskiftninger i bestyrelsen og faktisk er der i løbet af de 21 år været mange forskellige, der har ydet et stykke frivilligt arbejde, både i bestyrelsen og som hjælper.

Og Elsebeth og jeg selv har været med i bestyrelsesarbejde i sammenlagt 8 år, så vi har taget vores tørn.

Det har givet mange gode oplevelser og det at mødes en gang imellem har stor betydning for sammenholdet i området og for nye, der er tilflyttet, kan det være en god måde at lære andre at kende, hvis man ønsker det.

Men det er kom ikke kun her, vi er afhængig af frivillige. Det gælder på en række andre områder er frivillighed det som er med til at gøre det sjovt og spændende for mange.

Lad mig nævne nogle eksempler.

I sidste uge var Elsebeth og jeg inviteret på Sølund festival i Skanderborg. Fordi at jeg skulle overrække en pæn donation fra en fond. Vejret var flot, gode kunstnere underholdt på scenen og der var bare rigtig mange mennesker.

Mange, ja rigtig mange af deltagerne har det svært. Er afhængig af at have en personlig hjælper med, ofte en frivillig.

Det er en fantastisk festival, som rigtig mange af dem der ikke kan deltage i andre festivaler grundet deres handicap, kan deltage i.

Men for at en sådan festival kan fungere, er man afhængig af frivillige.

1700 frivillige er der tilknyttet festivalen over de 3 dage den varer.

Hvis ikke de var der, ville der ingen festival være der.

Og jeg siger jer, det varmer og se, de mange handicappede have en helt fantastisk fest.

En række kendte kunstnere optræder på scenen og efter deres optræden, giver mange af dem autografer og alle får en god oplevelse med sig hjem.

Og hvor de bare fortjener det. De sølle mennesker.

Og det skal opleves.

Det var bare en oplevelse omkring frivillighed og der kan nævnes i tusindvis af områder, der ikke kan fungere uden de frivillige

Foreninger, sportsklubber o.s.v. o.s.v. er også bare afhængige af frivillige og selv er jeg formand for en lokalforening i i Brædstrup, hvor vi har ca. 60 frivillige.

De yder en kæmpe indsats.

Ringer til en svag ældre hver morgen, besøgstjenesten besøger svage ældre, vi hjælper med IT, hvad der er stort behov for i disse digitale tider. Nu har man igen ændret på log in til MIT ID.

Vi laver fællesspisninger, udflugter, biograf ture, og mange andre arrangementer,

Og hver gang der er et arrangement, kræver det frivillige.

Mest unge mennesker her i aften, men kan se, at vi også er nogle ældre.

Måske vi på et tidspunkt får brug for personlig hjælp.

Der kommer så måske en sosu i 12 minutter og tager sig af den personlige hjælp

og i bedste fald kommer de rengøringshjælp hver 14. dag.

Ind imellem disse tidspunkter er der rigtig lang tid.

Netværket er skrumpet og børnene bor i Australien

Her tror jeg, det bliver rigtig, rigtig vigtigt, at nogle frivillige vil besøge os, Det kan være et besøg og en snak over en kop kaffe, måske en gå tur, eller noget helt tredje.

Får man ikke det besøg, vil ensomhed fylde rigtig meget og her tror jeg civilsamfundet må træde til med frivillige

Og jeg hørte forleden dag et tal , der var meget voldsomt, hvis ikke de4 gøres noget ved ensomhed, så vi må håbe på frivillige også på det område fremadrettet

—som frivillig bruger man resurser
men der skal også gerne komme noget tilbage. Og det gør der også gode oplevelser

Tag nu bare den frivillige der var med pensionistforeningen, på den traditionsrige årlige tur til Limfjorden. En god dag, hvor der også va4 tradition for, at man smøgede buksebenene op, tog strømperne af og nød en lille shoppetur i Limfjorden.

Men den frivillige og naboen så så, at en af deltagerne havde beskidte fødder og så siger den frivillige, nå det er da ikke så heldigt.

Så siger den anden, men han var heller ikke med sidste år. :-) :-)

Så havde den frivillige den oplevelse med sig hjem.

Jeg kunne blive ved og ved med eksempler på områder, hvor vi ef og i fremtiden blive4 afhængige af frivillighed. Det vil jeg ikke, men her til sidst komme med en advarsel til bl.a. vores politikere

Om ikke at gøre det for bøwlet at være frivillig.

Lad mig give et par eksempler:

Vi har på det seneste hørt om, at

Bankoforeninge4r, der jo drives af frivillige, der ha4 været der i rigtig mange år, får pludseligbesøg af told og skat, der lige skal være sikre på, at overskuddet nu også går ti" almene formål.

Det er F.eks ikke et forsamlingshus, der trænger til reovering
Og det er ikke ??????? Kunne være en række andre gode formål.

Overholder man det ikke, Vanker der bøder. Hvem gider risikere det. Så jeg er bange for at et område hvor folk mødes og har en social oplevelse, får en svær fremtid.

Et andet eksempel.

En lille forening eller klub skal skifte kasserer eller formand. Det koster som regel en tudse, men oveni kommer også nogle gange bureaukratisk bøwl med at lave disse ændringer.

For pengeinstitutterne vil sikkert helst være foreninger som kunder foruden. Det er der ingen penge i og så kan det da også bare gøres så bøwlet , at man måske kan blive fri for foreningen.

Så mit budskab her i aften er

At vi skal huske at værdsætte det frivillige arbejde. Det gælder i As Hedegård og alle andre steder.

Og så skal vi holde samfundet op på, ikke at gøre det alt for besværligt at være frivillig.

Tak for ordet og fortsat god Skt.Hans aften.